

1 LOKALITEIT – 2 NK'S DRIEBANDEN – 2 DAGEN.....IS DAT SPORTPROMOTIE?

21 en 22 januari vormde Sociëteit de Harmonie in Winschoten het decor voor zowel het NK 3-bnd 1^e Klasse als Hoofdklasse klein. Vooraf had ik mijn bedenkingen: hoe pakt dit uit? Hoe organiseer je 28 partijen per NK in 2 dagen? 4 op zaterdag en 3 op zondag per deelnemer met niet al te lange pauzes: is dat niet wat veel gevraagd mentaal en conditioneel? Afijn, ik ging het meemaken.

Nu, een wedstrijdverslag wordt dit niet; voor de uitslag verwijs ik u naar de KNBB-site waar u alle cijfertjes terug kunt vinden. De zaterdag verliep voor ons lid Remco Kroder goed: 3x winst – 1 x onderuit tegen de latere kampioen Richard van der Erf, een zeer aimabele, goed gemustte Amsterdammer EN een prima driebander. Onder de indruk raakte ik van Tonny Schrauwen die gebruikmakend van zijn rolstoel prima driebanden spelend de ranglijst aanvoerde.

Ik observeerde de zaal (fantastisch materiaal), de medewerkers, de wedstrijdleider, de arbiters en natuurlijk de spelers. Het viel mij op dat gaandeweg de arbiters vaker wisselden dan aan het begin. Ook werden er door spelers en arbiters in de loop van de dag foutjes gemaakt die je niet verwacht op dit niveau. Vermoeidheid dus, ook bij onze Remco. Juist omdat ik hem al zo lang ken, zie ik aan zijn bewegen en gezichtsuitdrukking wat er speelt. Zou ik zelf meedoen op 2 dagen met dit programma vroeg ik mij af? Nee, denk van niet.

Gelukkig dachten alle deelnemers daar anders over en men tikte zonder wanklank de zeven ronden per spelsoort weg met in beide klassen een terechte winnaar en een verdiende derde plek voor onze Remco. Met 0.747 mag hij tevreden zijn, al speelde hij wel wat ongelukkiger dan in het district en gewest. Maar ja, een beetje mazzel heb je of heb je niet (daar weet ik alles van momenteel).

Oergezellig hadden wij het met onze groep supporters. Goed hotel, mooie kamer, heerlijk gedineerd zaterdag, een prima ontbijt op zondag, leuke slotdag toch ondanks de drukte die de Sociëteit ternauwernood aan kon. Alle lof toch voor de organisatie!

En tsja..... ik vraag mij af of dit nu zo moet. Kun je je het als KNBB permitteren om spelers/arbiters/organisatie op te zadelen met een dergelijk programma op slechts 2 dagen? Of was het *Winschoten* zelf die dit zo regelde? Vond men starten op vrijdag teveel van het goede? Eén ding is zeker, een achtmans NK op 2 dagen zou mij opbreken en mocht ik mij ooit nog plaatsen daarvoor (die kans acht ik klein maar je weet nooit) dan kan de reserve zijn keu uit het vet halen.

Ik heb de KNBB (Ad Klijn) om een reactie gevraagd en Ad kennende krijg ik die ook. Beide NK's zijn geslaagd en iedereen ging uiteindelijk moe maar tevreden op huis aan. Ik had 2 uur en drie kwartier onderweg de tijd om erover na te denken en het bleef knagen: is dit nou sportpromotie, wil/moet je dit je leden aandoen? Schrik je hiermee deelnemers niet af om weer in te schrijven? Drie vragen met m.i. als antwoord NEE, NEE en JA! Een ieder zal er het zijne van denken maar mocht Club70 een NK doen dan graag starten op vrijdag.

MdG